

De jonge rijkeling tegen de duivel

Een oude legende vertelt, hoe een rijke jonge man, die al zijn geld had verspeeld, op oudejaarsavond klokslag 12 zijn leven beëindigen wilde, maar – schaakliefhebber- hij besloot de laatste avond van zijn leven hiermee door te brengen. Plotseling verschijnt de duivel met schaterlach en stelt de jonge man een partijtje voor met zijn ziel als inzet. ‘Je verspeelt er toch niets mee’, zegt de boze, ‘want als je je van kant maakt kom je vanzelf bij mij terecht’. De jonge man –balorig- gaat er op in. Zij spelen. De duivel (met wit) verovert de zwarte dame alsmede zwarts beide torens en kondigt mat in vier aan.



terwijl de klok het middernachtsuur begint te slaan, speelt de duivel, aan zet:

1.Pd4† Kd6 2.Dxd7† Pxd7 3.Txd5† Pxd5

en nu wil de duivel de matzet doen, namelijk Te6‡, maar laat vol schrik de toren vallen en verdwijnt met satanisch gehuil, een vieze zwavellucht achterlatend. De jonge man, wit tot onder zijn hardos, raapt de gevallen toren op, en zet hem op e6 en – terwijl de laatste slag van de klok weerklinkt- ziet hij het volgende



Karel Schoenmaker, december 2005

Bron: Openingsvademecuum, F. Roessel, 1965